



‘Steek een kaarsje aan, bid een gebed, haal herinneringen op. Het is eervol, mooi en gepast.’ (Robin ten Hoopen)

Men vraagt mij nogal eens naar een gebed voor de overledenen voor **bij het grafbezoek** in deze dagen **of** om **thuis** te bidden voor hen. Hieronder dan enkele gebeden.

Gebeden bij de overledene:

Heer, ik dank U dat ik (naam) heb mogen leren kennen.

Ik dank U voor alles wat hij/zij voor mij heeft betekend, voor de mooie herinneringen die ik aan hem/haar heb.

Heer, zie mijn verdriet. Gij waart bedroefd over uw gestorven vriend Lazarus, zegen ook mijn droefheid en help mij te groeien in geloof en hoop.

Leer mij binnen te treden in de vergiffenis die Gij ons schenkt.

Neem (naam), die van ons is heengegaan, op in uw vrede.

En jij (naam) die nu dicht bij de Vader bent en tegelijk toch zo aanwezig blijft in mijn hart, help mij te geloven in het leven. Geef mij de moed volop te leven, hier en nu, terwijl we uitzien naar ons weerzien in de eeuwige vreugde.

Amen.

God,

in dit uur gedenken we (naam) van wie we houden en die we erg zullen missen, nu en altijd.

Help ons te geloven dat de dood geen einde is, maar het begin van een nieuw leven.

Aan uw goedheid vertrouwen wij (naam) toe, geef hem/haar nu een plaats in uw woning die u voor uw getrouwen hebt bereid.

Blijf hen die wenen troostend en sterkend nabij.

Laat hen uw zorg en troostende nabijheid ervaren te midden alle pijn en verdriet.

(naam),

God zegene en beware u. Amen.

(naam)

Jij zult altijd in onze gedachten zijn.

We zullen nog van je dromen
en je stem nog horen.

We kunnen niet begrijpen
dat jij weg bent, voorgoed.

Jij bent onvergetelijk geworden in ons leven.

Jij zult altijd met ons meegaan op onze levensweg.

We zullen heimwee naar je hebben.

We hadden je langer willen vasthouden.

We hadden je nog zoveel willen vragen.

Jij blijft een teken van liefde in ons leven.

Aan jou zullen wij ons optrekken.

Jou gedenkend zullen we groeien en krachtig worden.

We zullen verder gaan met jou onzichtbaar bij ons.

Heer,

Niet voor de dood hebt Gij ons gemaakt, maar om te leven naar U toe.

Geef uw heerlijkheid en uw trouw aan allen
die van ons zijn heengegaan.

Maak dat zij in alles waarin zij groot waren
tot ons mogen blijven spreken

en dat zij mogen voortleven in ons hart en in onze levensduur.

Laat ons in onze genegenheid voor elkaar uw belofte herkennen
dat Gij ook ons trouw zult zijn tot in de dood.

Amen.

Een overledene blijven herinneren geeft troost.

Het moge voor u ook zo zijn.

Genegen, Paul Renders ofm. aalmoezenier te Antwerpen.