



7 juni: HEILIG HART VAN JEZUS

Het **feest van het Heilig Hart van Jezus** heeft zijn wortels in de devotie rond de figuur van Jezus Christus en het beeld van zijn hart. Ik vertel het in enkele punten.

Oorsprong:

1. Er wordt aangenomen dat het feest van de **Dag van het Heilig Hart van Jezus** in de zeventiende eeuw werd geboren.
2. De Normandische priester **Johannes Eudes** vierde dit feest voor het eerst op **20 oktober 1672**.
3. Daarvoor hadden sommige Duitse mystici uit de Middeleeuwen, zoals **Mathilde van Maagdenburg**, **Mathilde van Hackeborn** en **Gertrude van Helfta**, evenals de Dominicaanse zalige Enrique Suso, echter al devotie tot het Heilig Hart van Jezus gecultiveerd.
4. Ook de Visitandijnse non **Margaretha María Alacoque** (1647-1690) droeg via privé-onthullingen bij aan de verspreiding van de cultus.
5. In een van deze openbaringen deelde Jezus met Margaretha het lijden van zijn Hart dat overvloedige van liefde voor de mensheid.
6. Margaretha kreeg de opdracht om negen maanden lang elke eerste vrijdag van de maand de communie te ontvangen en 's avonds tussen donderdag en vrijdag een uur in gebed te wijden.
7. Zo ontstonden de devoties van de **Negen Vrijdagen** en het **Heilig Uur van Aanbidding**.
8. In een ander visioen vroeg Christus om een feest in te stellen om zijn Hart te eren en om door gebed eerherstel te brengen voor de overtredingen die Hij ontvangt.
9. Van Jezus ontving Margaretha ook een grote belofte van vergeving: wie op de eerste vrijdag van de maand waardig de Eucharistie nadert en de communie ontvangt gedurende negen opeenvolgende maanden, in een geest van boetedoening voor de overtredingen begaan tegen het Heilig Sacrament, die het Hart van Jezus liefheeft, eert en troost, ontvangt de gave van de **laatste volharding**.
10. In 1856 beval paus Pius IX dat het feest van het **Heilig Hart** universeel moest worden uitgebreid tot de hele Kerk.

Huidige betekenis:

11. De devotie tot **het gewonde Hart** van Jezus spreekt tot ons over zijn menselijkheid en zijn liefde voor ons.

12. Het feest van het **Heilig Hart**, herinnert ons eraan dat Jezus van ons houdt. Vandaag de dag hebben we meer dan ooit behoefte aan menselijke vriendschap en goddelijke vriendschap.

In Jezus heeft God een hart voor de mensen. En die liefde wordt aangeduid door het zinnebeeld van het hart.

Het hart is niet alleen een spier, een bloedpomp, die de honderden delen van het menselijk lichaam in evenwicht houdt. Het hart is de kern van het menselijk lichaam, is de mens zelf in zoverre hij liefheeft. Daarom is het nog altijd zinvol om over het hart van Jezus te spreken als het zinnebeeld van de mateloze liefde die God heeft voor de mens.

Jezus heeft ons niet alleen Gods liefde voor de mens getoond. Hij heeft ons die liefde ook meegedeeld. Zijn leven, zijn werk en zijn woord zijn een oproep tot ons. Opdat wij ook van die liefde zullen leven.

Als onze godsdienst niet meer aanspreekt, dan komt dat misschien omdat de kerk te weinig een hartelijke kerk is. Omdat wij, christenen, te weinig hartelijke mensen zijn. Je kunt in je leven je liefde van God uitstralen door een hartelijk mens te zijn. Je kunt de mensen benaderen met de ogen van je hart.

De boodschap van het feest van het H. Hart is: God heeft hartelijk lief en ik mag die liefde verder schenken aan anderen door hen hartelijk lief te hebben. (uit: Gesneden brood van P. Jos Lammers)

Kortom, het feest van het **Heilig Hart van Jezus** is een gelegenheid om na te denken over de immense liefde die Jezus voor ons heeft en om onze toewijding aan zijn barmhartig Hart te hernieuwen.

Mooie rozenmaand toegewenst! Paul Renders
ofm. aalmoezenier te Antwerpen

