



Mei, Mariamaand.

Mei, de maand waarin de natuur ontluikt en bloeit, draagt al in haar naam het “moederlijke” in zich. De oorsprong van deze maand als **Mariamaand** is rijk aan betekenis en geschiedenis.

In vroegere tijden vierde men in mei de vruchtbaarheid van mens en natuur. Het planten van een meiboom, omgeven door bloemen- en bloesemfeesten, was een traditie die gepaard ging met vreugde en vieringen. De naam mei zelf verwijst naar Maia, de Griekse godin van natuur, vruchtbaarheid, liefde en moederschap. Haar invloed strekte zich uit tot de vieringen die in deze maand plaatsvonden.

Echter, er is nog een andere kant aan het verhaal. In tijden van pest brachten mensen hun smeekbeden tot genezing bij Maria. Het Milanese gebruik van gebedsmomenten voor Maria tijdens de meivieringen verspreidde zich door heel Europa, mede dankzij de jezuiteten. Paus Paulus VI bekrachtigde later de meimaand officieel als Mariamaand in zijn encycliek “*Mense Maio*” uit 1965.

De meimaand blijft een tijd van toewijding aan Maria, waarin gelovigen wereldwijd hun gebeden en eerbetoon aan de Moeder van God brengen.

In de Mariamaand zijn er tal van mooie tradities en gebruiken die wereldwijd worden gevierd. Enkele van deze bijzondere praktijken:

1. *Bloemenhulde aan Maria*: In mei versieren gelovigen vaak Maria-altaren en beelden en kapelletjes met prachtige bloemen. Dit symboliseert hun liefde en toewijding aan de Moeder van God.
2. *Mariaprocessies*: In verschillende landen worden processies gehouden ter ere van Maria. Gelovigen dragen beelden van Maria door de straten, zingen hymnes en bidden samen. Deze processies zijn een uitdrukking van geloof en gemeenschap.
3. *Rozenkransgebed*: De rozenkrans is een gebedssnoer dat wordt gebruikt om de mysteries van het leven van Jezus en Maria te overdenken. In de Mariamaand wordt het bidden van de rozenkrans vaak aangemoedigd als een manier om dichterbij Maria te komen.
4. *Bedevaarten*: Veel mensen maken bedevaarten naar heilige plaatsen die aan Maria zijn gewijd, zoals Lourdes in Frankrijk en Fatima in Portugal zijn

populaire bestemmingen waar pelgrims samenkomen om te bidden en genezing te zoeken.

5. *Kaarsenprocessies*: Bij kaarsenprocessies dragen gelovigen kaarsen terwijl ze bidden en zingen. Deze processies vinden vaak plaats bij kerken of heiligdommen die aan Maria zijn gewijd.
6. Toewijding aan Maria: Gedurende de hele maand mei worden speciale gebeden en toewijdingen aan Maria aangeboden. Gelovigen vragen haar voorspraak en bescherming in hun dagelijks leven.

Laten we deze Mariamaand aangrijpen om onze spirituele verbondenheid met Maria te verdiepen en haar liefdevolle aanwezigheid te eren. Met onze schippersgemeenschap gaan we weer op **bedevaart naar Scherpenheuvel op zondag 26 mei**. Hopelijk ben jij er bij!

Genegen, Paul Renders, minderbroeder,
aalmoezenier Binnenvaart te Antwerpen

Gebed tot Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel

Moeder van God en onze Moeder.
vol vertrouwen bidden wij tot U:
schenk ons iets van uw geloof
en leer ons dienstbaar zijn aan de mensen.

Help onze zieken en allen wier hart door leed getekend is.
Laat geluk en liefde wonen in onze familie.

Zegen allen die ons dierbaar zijn,
en blijf ook mij nabij met uw bescherming.

Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel,
bid voor ons.

