

NIEUWSBRIEF

JAARGANG 2 - EDITIE 8 - OKTOBER 2020

IN TIJDEN VAN CORONA ...

Naar aanleiding van het feest van

Sint Franciscus van Assisi op 4 oktober.

Als de naam Franciscus valt, denken veel mensen meteen aan de natuur en het milieu. Ze weten dat Franciscus een bijzondere verhouding heeft tot alles wat leeft.

Dat hij spreekt met vogels, de wilde wolf tam maakt.

Dat hij de zon en de maan zijn broer en zus weet.

Dat hij zingt met alles wat leeft en de Schepper dankt. Dat raakt ons. Het is een grote behoefte in onze tijd om op een andere, meer verbonden manier om te gaan met de natuur. Om alles wat leeft in zijn eigen waarde te gaan zien.

Maar er is heel wat gebeurd vóór de vogels naar hem bleven luisteren. Hij heeft heel wat doorgemaakt vóór de wolf zich aan zijn voeten legde.

Franciscus heeft eerst zelf moeten leren luisteren.

Hij heeft eerst zichzelf moeten temmen.

In zijn testament zegt hij later: *“Toen ik in zonde leefde, leek het mij bitter om melaatsen te zien, en de Heer zelf heeft mij tussen hen gebracht en ik heb hun barmhartigheid bewezen.*

En toen ik bij hen wegging, was wat me bitter leek voor mij veranderd in zoetheid.”

Stap voor stap wordt hij door het leven gekneet tot hij rijp is om te verstaan wat hij wel moet doen.

Hij leidt dan al het leven van een religieuze zwerver. Hij heeft gebroken met zijn familie en wil alleen nog maar leven voor wat voor hem het allerbelangrijkste is.

En voor Franciscus is dat God. Maar hoe doe je dat: leven voor God?

Franciscus vindt zijn levensdoel in een radicale keuze voor het leven zonder bezit.

Hij is zielsveel gaan houden van Jezus. Steeds weer overdenkt hij het leven van Jezus.

Door Jezus te leren kennen leer je God kennen.

Hij roept de mensen op om de liefde van God met liefde te beantwoorden.



IN DIT NUMMER

WOORDJE	1 - 2
DOPEN	2
OVERLIJDENS	3 - 4
AGENDA KERKSCHIP	5
VORMSEL - 1° COMM.	6
AGENDA	7
KRIS KRAS	8
NIEUWS	
ANTWERPEN	9
GENT EN BRUGGE	10 - 13
LUIK EN EISDEN	14
INFORMATIE	15 - 16



Paul Renders,
minderbroeder ofm
Aalmoezenier
Rijn- & Binnenvaart
Antwerpen

En hij noemt de mannen die zich bij hem aansluiten: minderbroeders, broeders van alle schepselen en minderen.

Franciscus leeft en preekt en bidt. En door zijn radicale armoede kon hij steeds meer ruimte maken voor God. Dat ging niet vanzelf.

Keer op keer steekt zijn ego weer de kop op en wil hij zijn leven weer in eigen hand nemen.

Hij stelt vast dat andere schepselen de Schepper veel beter dienen en danken door helemaal te zijn die ze zijn. Alleen wij mensen moeten dat heel moeizaam leren.

Steeds weer moet Franciscus leren zich over te geven aan de Allerhoogste, aan God.

Maar hij gaat die weg, vastberaden.

Vaak zingend van blijdschap, samen met zijn broeders.

Soms in eenzaamheid met pijn en onzekerheid.

Franciscus heeft alles op willen ruimen wat hem afhoudt van God.

En daarmee heeft hij ook alles opgeruimd wat ons mensen scheidt van elkaar en van de andere levende wezens.

DOPEN

Aurélie De Koster, dochtertje van Jens en Dinja Vermeulen werd geboren te Wilrijk op 04 juni 2013 en gedoopt aan boord van het kerkschip op 19 september 2020. De meter is Bruynooghe Monique en de peter Guido De Koster. Adres: Vosseslag 37, 8420 De Haan.

Louis De Koster, zoontje van Jens en Dinja Vermeulen werd geboren te Wilrijk op 04 november 2016 en gedoopt aan boord van het kerkschip op 19 september 2020. De peter is Sten De Koster en de meter Linda Parmentier. Adres: Vosseslag 37, 8420 De Haan.

Ludovico Brill, zoontje van Maximilian Christopher en Miriam Colombo werd geboren te Antwerpen op 22 februari 2020 en gedoopt aan boord van het kerkschip op 20 september 2020. De meter en peter zijn Lisa Maria Brill en Gabriele Colombo. Adres: Madrasstraat 64, 2000 Antwerpen.

Sarah Gysels, dochtertje van Mathias en Isis Van den Berghe werd geboren te Merksem op 01 augustus 2019 en gedoopt aan boord van het kerkschip op 27 september 2020. De peters zijn Paul Gysels en Alex Van den Berghe. Adres: IJsvogelstraat 91, 2170 Merksem.

OVERLIJDENS



Zuster Maria Pauwels, Zuster Hostia. Zij werd geboren te Merksem op 25 juni 1925 en overleden in het wzc St. Godelieve te Gistel op 14 augustus 2020. Religieuze professie bij de Zusters van Maria te Pittem op 30 augustus 1955. De zusters van Maria te Gistel en Pittem, haar broers, zus, schoonzussen en schoonbroer, neven en nichten. Haar apostolische zending heeft zij beleefd als opvoedster in de Schippersschool in Brugge en in de Bijzondere Jeugdzorg te St. Andries. De uitvaart had plaats in de parochiekerk O. L. Vrouw Hemelvaartkerk te Gistel. Rouwadres: Zusters van Maria, St. Jansgasthuisstraat

18, 8470 Gistel. Online condoleren: www.uitvaartzorg-vanhooren.be



Mil Claus, echtgenoot van Karina Andersson. Oudvarende, jaren actief lid van Kon TC Nova, hij werd geboren in Gent op 6 oktober 1936 en overleed op 31 augustus 2020. Zijn kinderen zijn Glenn Claus en Desie De Groof. Zijn kleinkinderen. Zijn zus, schoonbroer, nicht, neef en vriendin. De afscheidsviering had plaats in de aula Aster van het crematorium Pontes in Wilrijk, gevolgd door de begraving van de asurne in het urnenbos van de begraafplaats in Merksem. Rouwadres: Begrafenissen Ceulemans, t.a.v. fam.

Claus-Andersson, Ten Eekhovellei 206, 2100 Deurne.



Marc Rottiers, echtgenoot van Sonia Daes. Schipper van den "Aragon", hij werd geboren in St. Amandsberg op 28 mei 1960 en thuis te St. Job ingeslapen. De afscheidsviering had plaats in de St. Cordula-kerk te Schoten. Aansluitend wordt de asurne van Marc op de begraafplaats van St. Job geplaatst in de urnentuin. Rouwadres: Fam. Rottiers-Daes p/a Uitvaartverzorging Van Staey-Leurs, Theofiel Van Cauwenberghslei 42, 2900 Schoten. Online condoleren: www.vanstaeyleurs.be



Julien Troch, echtgenoot van Anny Saerens. Gepensioneerde bij Waterwegen en Zeekanaal NV, hij werd geboren te Puurs op 9 april 1941 en overleed in UZA Edegem op 18 september 2020. Zijn zus, zijn neef en nicht, zijn petekind. Zijn neven en nichten. Het afscheid zal plaatsvinden in de aula van Huis Landschapspark, in beperkte kring. De urne van Julien zal op een later tijdstip begraven worden in een urnengraf op de parkbegraafplaats van Puurs



Charles Cleerbaut, echtgenoot van Louisa Pauwels. Op rust gestelde binnenschipper van het m/s Brabo, Ereteken van de arbeid Antwerps Loodswezen, hij werd geboren te Kapelle-op-den Bos op 27 november 1938 en overleden te Merksem op 3 september 2020. Zijn broers, schoonzussen, neven en nichten. Zijn tante, nichten en kozijns. Het afscheidsmoment van Charles zal in beperkte kring plaatsvinden. Rouwadres: Fam. Charles Cleerbout, p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat. Online condoleren: www.demeyeruitvaart.be



Yvonne Claus, weduwe van Louis Hofman. Gewezen schipperin van het m/s Yvolo, lid van Koninklijke Schippersgilde St. Jozef, hij werd geboren te St. Pieters Leeuw op 10 oktober 1923 en overleed in het wzc Het Gouden Anker op 8 september 2020. Haar kinderen zijn François en Vera Hofman – Van Volsem. Haar klein- en achterkleinkinderen. Haar broer, zus, schoonzussen, schoonbroer, neven, nichten, achterneven en achternichten. De afscheidsplichtigheid zal, door beperkende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, in beperkte kring plaatsvinden. Uitvaartzorg L. Van Kuyk n.v. Nieuwdreef 210, 2170 Merksem. Online condoleren: www.l-vankuyk.be



André Cant, echtgenoot van Maria Hellemans. Oudvarende, hij werd geboren te Merksem op 17 september 1950 en overleed in het AZ St. Jozef te Malle op 24 september 2020. Zijn kinderen zijn Steve Cant (+), Sven Cant. Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten. Vanwege de huidige maatregelen nemen wij in beperkte kring afscheid van André, aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats Kapelakker te St. Lenaart. Familie Cant-Hellemans, p.a. Uitvaarthuis, Kapellensteenweg 287 te 2920 Kalmthout. Online condoleren via

www.uitvaarthuis.com



Jean Cleerbout, echtgenoot van Marianne Willems. Schipper op rust van het m/s Porto-Fino, hij werd geboren te Seneffe op 9 juli 1934 en overleed thuis te Schoten op 28 september 2020. Zijn kinderen zijn Robin en Emmanuelle Cleerbout-Braeckmans. Zijn kleinkinderen en petekind, zijn achterkleinzootje. Zijn broers, schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten. De uitvaart had plaats in het kerk van het H. Hart te Schoten-Deuzeld, aansluitend werd Jean naar zijn laatste rustplaats begeleid op de begraafplaats aldaar.

Rouwadres: Fam. Cleerbout-Willems, p/a Daems Begrafenissen, Churchillaan 20/24, 2900 Schoten. Online condoleren: www.daemsbegrafenissen.be

MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN

DATUM MISSEN

04 10 Vanwege de Kon. Schippersgilde St Jozef voor hun overleden lid:

Isabelle Locquet, weduwe van Robert Lobbestal

Jaarmis voor de familie

Locquet - Van den Brande vanwege kinderen, klein en achterkleinkinderen

Landuyt - Locquet vanwege kinderen, klein en achterkleinkinderen

Lobbestal - Locquet vanwege kinderen, klein en achterkleinkinderen

Maurice Audenaerde vanwege echtgenote, kinderen, klein en achterkleinkinderen

Munghen - Van Wynaerde kinderen, klein en achterkleinkinderen

Marie Lavancier vanwege kinderen, klein en achterkleinkinderen

11 10 Vanwege de Kon. Schippersgilde St Jozef voor hun overleden lid:

Yvonne Claus, weduwe van Louis Hofman

18 10

25 10 Jaarmis voor zus Denise

01 11

02 11

08 11 Mariette Hierman vw Albert Janssens, kinderen, klein en achterkleinkinderen

15 11

22 11

Herdenkings mis pater Machar en overleden familie

Herdenkingsmis met familie te Kapellen-Hoogboom, Hoogboomsesteenweg 245 is uitgesteld naar een latere datum.



Vormsel en 1^e Communie leerlingen Don Bosco op Kerkschip St. Jozef

Op zaterdag 26 september 2020 deden 6 kinderen van Schippersschool Don Bosco Wijnegem hun vormsel aan boord van het Kerkschip. De dienstviering gebeurde door aalmoezenier Paul Renders. (vormheer)

Don Bosco Vormsel

Marnix Vanderheyden

Alicia Hocher

June Langers

Alissia Schatteman

Jairo Schatteman

Stan Dekeersmaeker

Op zaterdag 03 oktober deden 14 kinderen van Don Bosco hun 1^e Communie aan boord van het kerkschip. De dienstviering gebeurde door aalmoezenier Paul Renders.

Don Bosco 1e Communie

	Naam schip
Bettarello Ferreira Enzo	
Van Assche Nand	m/s Lagus
Zeka Bubudi Evan-Claude	
Gieskes Victoria-Rose	
Vanhaecke Sienna	m/s Chridi
Poppe Tess	m/s Dealo
Van Strijdonck Jill	m/s Cupido
Vandeweghe Syben	m/s Fluvius
Courtois Lex	m/s Artega
Courtois Vince	m/s Artega
Peleman Sam	m/s Taro
Janssen Robbe	m/s Rosarium
Meersman Noemie	m/s Escrude
Verhaert Chanel	

AGENDA

<u>DATUM</u>	<u>UUR</u>	<u>ACTIVITEIT</u>	<u>LOCATIE</u>

**GEEN ACTIVITEITEN DOOR
MAATREGELEN CORONAVIRUS**

KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD....

Moeder: Waarom heb jij je kleine zus geslagen?

Jan: We waren Adam en Eva aan het spelen en in plaats van mij met de appel te verleiden, heeft ze hem zelf opgegeten.

Landbouwersdochter: Maar wat is er toch, Bart? Je bent zo stil.

Landbouwerszoon: Oh, niks, ik vroeg me alleen maar af of pa bereid zou zijn de koeien te melken, terwijl wij op huwelijksreis zijn in veronderstelling natuurlijk dat jij "ja" zou zeggen als ik je ten huwelijk zou vragen...

- Zeker, ik geloof in reïncarnatie, zei Jacqueliën op het einde van een zware werkdag.
- Echt? vroeg haar vriendin.
- Zeker, en ik hoop dat ik als een matras zal terugkomen.
- Als een matras?
- Ja, dan kan ik de godganse dag in bed blijven liggen.

Een man en een tienjarige jongen lopen binnen bij de kapper. De man laat zijn haren wassen en knippen en besluit zich ook te laten scheren.

Als hij klaar is, zegt hij tegen de kapper:

- Ik moet nog enkele boodschappen doen. Kunt u ondertussen het haar van de jongen bijknippen? Meer dan twee uur later – de jongen is al lang klaar – vraagt de kapper:
- Maar waar blijft je vader toch?
- Dat is mijn vader niet, antwoordt de jongen, ik ken die man helemaal niet. Hij heeft me gewoon op straat aangesproken en gevraagd of ik mijn haar wou laten knippen...

Bij de dokter.

Patiënt: Dokter, wat moet ik doen om geen pijn meer in mijn hand te voelen?

Dokter: Niets, uw hele leven lang.

Vaklui.

- De inbrekers hebben mijn juwelen gelukkig niet meegenomen, zei Marie.
- Amai, dat moeten dan werkelijk kenners geweest zijn! antwoordde haar vriendin.

De echtgenote van een gevangene vraagt aan de gevangenisdirecteur of hij haar man wat minder zwaar werk wil geven want hij klaagt voortdurend over extreme vermoeidheid.

- Maar, mevrouw, uw man doet de hele dag niks! antwoordt de directeur.
- Dat weet ik, antwoordt de vrouw, maar hij heeft mij zopas verteld dat hij 's nachts een tunnel aan het graven is.



GEEN ACTIVITEITEN DOOR MAATREGELEN CORONAVIRUS



DE PATERS KAPUCIJNEN VERLATEN NA MEER DAN VIER EEUWEN BRUGGE (Deel 2)

De laatste halte

De Kapucijnen vertrokken uit West-Brugge tot grote spijt van vele inwoners. Door kanunnik Petrus Maes werd een stuk grond in de Boeveriestraat geschonken. Een nieuw klooster werd gebouwd en de bijhorende kerk werd in 1871 ingewijd door bisschop Joseph Faict. Het hoogaltaar, de communiebanken en de preekstoel evenals schilder- en beeldhouwwerken uit de vroegere kerk van de Vrijdagmarkt werden geïntegreerd in deze kloosterkerk. Het klooster was, vooral in de eerste helft van de 20ste eeuw, een zeer actief centrum voor allerlei initiatieven, o.a. de vereniging die het veel voorkomende drankmisbruik bestreed "de Brugse Onthoudersbond", na de eerste wereldoorlog Federatie Sobrietas" genoemd, de Franciscaanse Lekenorde of Derde Orde, de in de jaren dertig in Antwerpen gestichte Franciscaanse uitgeverij verhuisde na de 2de wereldoorlog naar Brugge, het Franciscuskoor, gesticht in 1918, was er actief tot 1990 en het zeer geronomeerde Fioretti-jeugdkoor, in 1977 gesticht door Geert Starinck o.f.m. (1919-1989) luistert nog steeds de kerkelijke diensten op. In 1870 werd door pater Serafinus (Jan Van Damme, 1820-1887) het Werk voor foorreizigers en woonwagenbewoners gesticht in Brugge met als belangrijkste taak enerzijds het stimuleren van het godsdienstig leven en anderzijds het verstrekken van onderwijs aan de woonwagenkinderen.

Het schipperswerk



Een initiatief dat meer dan honderd jaar een bloeiend leven heeft geleid en een grote invloed heeft uitgeoefend op de varende gemeenschap in België, de binnenschippers, is door de paters Kapucijnen genomen. Het boompje dat toen geplant werd, groeide en bloeide en kreeg verschillende zijtakken die nu nog een belangrijke rol spelen in het sociale en economische leven van de schippersmensen.

De rol van de paters in de verschillende organisaties is in de loop der jaren overgenomen door leken en sinds enkele jaren volledig in hun handen en zorg overgegaan. Het zogenoemde schipperswerk van de Kapucijnen begon te Brugge in 1896 met de benoeming van pater Libertus als bestuurder van het schipperswerk. Dit was het eindpunt van veel zoeken en tasten in de voorgaande jaren. In eerste instantie moest er gezorgd worden voor het geestelijk welzijn van het schippersvolk, dat ongeletterd was, daardoor een gemakkelijke prooi voor uitbuiters, en dat vaak in armoedige omstandigheden leefde. Met vallen en opstaan werd er ook hulp en bijstand georganiseerd op sociaal gebied en zo werd in de maand april

1908 de Schippersbond opgericht. In 1911 werd het lang gewenste schippershuis aan de Sint-Pieterskaai met een bureel voor bevrachtingen, een vergaderlokaal en ruimte voor een leslokaal een feit. Er werd tevens een schooltje opgericht, waar les gegeven werd aan de kinderen wiens ouders tijdelijk met het schip in de Brugse regio vertoefden.



Pater Didak

Pater Luciaan (Vens uit Bouwel 1872-1919)) nam het initiatief om op vast dagen en uren, vanaf februari 1912 lessen in te richten. Maar de droom van de paters was om onderwijs op regelmatige basis te kunnen geven. Maar daarvoor, gezien de reizende aard van het schippersleven, moest er niet alleen gezorgd worden voor klaslokalen maar ook voor een verblijf voor de kinderen, er moest dus ook een internaat voorzien worden. In de loop van de jaren zijn veel paters Kapucijnen verantwoordelijk geweest voor het schipperswerk en hebben ze er hun stempel op gedrukt. Maar de

paters Tillo (Jerome Werbrouck 8 juni 1888 - 28 februari 1962) en Didac (Jules Vercoutere 18 augustus 1894 - 30 november 1971) spanden wel de kroon wat betreft verwezenlijkingen op onderwijsgebied en op gebied van sociale en beroepsmatige verdediging van en wetgeving voor de binnenvaart. Beide paters hebben in deze verwezenlijkingen een titanenwerk verricht. Op 16 september 1926 kwam de droom van pater Tillo en pater Didac uit: een schippersschool met internaat deed de deuren open. Beide paters wenden hun invloed en contacten met koning Albert I en vooraanstaande politici aan om de leerplicht voor de schipperskinderen te laten goedkeuren door de regering. Op 26 april 1929 werd de leerplicht voor de schipperskinderen in de Kamer goedgekeurd met 103 voorstemmen tegen 1 tegenstem. Op 8 mei wordt deze wet ook in de Senaat met unanimititeit aangenomen. Het staat als een paal boven water dat pater Tillo en pater Didac de hand gehad hebben in het schrijven van deze wet. De schippersschool van Brugge was gekend en gewaardeerd als een van de beste schippersscholen van België. De rol die deze school en de daarbij horende beroepsvereniging gespeeld hebben in de ontvoogding en het mondig maken van de schippersgemeenschap kunnen moeilijk overschat worden. Ze hebben de schippersmensen uit hun geestelijke, sociale en economische nood en zwakheid gehaald door ze bijstand, onderwijs en zelfbewustzijn te geven. Door allerlei omstandigheden kwam de Brugse schippersschool in ernstige problemen qua aantal leerlingen en zo moest de lagere school de deuren sluiten op 1 oktober 1989. Op het ogenblik van de sluiting had deze school meer dan 60 jaar ten dienste gestaan van de schipperskinderen en hun ouders. Het hoogste aantal leerlingen ooit bereikt in de schippersschool bedroeg 345 jongens en meisjes.



Pater Tillo

De tijd van gaan is gekomen

Na meer dan 400 jaar aanwezigheid in dienstbaarheid te Brugge verlaten de laatste drie paters kapucijnen deze stad. Door de morele crisis in onze maatschappij en de geloofscrisis in de katholieke kerk met als logisch gevolg minder priester- en



Koning Albert bezoek in 1929

kloosterroepingen zijn er nu nog drie paters in het grote klooster aan de Boeveriestraat, een onhoudbare toestand. In het komende najaar verlaten zij met veel pijn in het hart hun klooster. Het 19e eeuwse kloostercomplex tussen de Boeveriestraat, de Klokstraat, de Maagdenstraat en de Hauwerstraat, groot 0,34 hectare, wordt gekocht door de stad Brugge. De stad kreeg in 2016 ook een erfpacht tot in 2066 op de Sint-Godelieveabdij, eveneens gelegen in de

Boeveriestraat. Stad Brugge geeft op vraag van Toerisme Vlaanderen beide sites in erfpacht aan deze organisatie. "Als stadsbestuur engageren we ons om mee te stappen in dit project. Zo kunnen beide sites, die zowel qua ligging als qua indeling complementair zijn, een waardevolle invulling krijgen voor Brugge als kunst- en erfgoedstad. Bovendien kunnen we met dit pilootproject in Vlaanderen als rolmodel dienen voor wat betreft het zinvol omspringen met waardevol religieus erfgoed" dixit burgemeester De Fauw. Een uitdrukkelijk voorwaarde gekoppeld aan de verkoop is dat er, voor de periode van de af te sluiten erfpachtovereenkomsten met Toerisme Vlaanderen een exclusief en kosteloos gebruiksrecht gekoppeld wordt aan de "Franciscuszaal" die zich bevindt in het verlengde van het pand Boeveriestraat 16. Dit omdat Boeveriestraat 16 niet wordt verkocht en het koorhuis van het Fiorettikoor in de praktijk een eenheid vormen. Het langdurig kosteloos en exclusief gebruiksrecht wordt toegekend aan het Fiorettijeugdkoor en aan de Tau-werking, beide verbonden met de Kapucijnenorde.

En tot slot

Het is met spijt en teurnis in het hart dat we de paters Kapucijnen na meer dan 400 warmmenselijke en vruchtbare jaren uit Brugge zien verdwijnen. Het is echter ook met grote dankbaarheid voor wat ze gepresteerd en betekend hebben voor heel veel mensen tijdens hun aanwezigheid hier dat we hen zullen blijven gedenken. Als oud-leerling van de Brugse schippersschool en als (gewezen) binnenschipper besef ik wat deze school en de verenigingen er rond betekend hebben voor de ontvoogding en ontplooiing van de schippersmensen. Wij zijn grote dank en diepe herkentelijkheid verschuldigd aan de vele paters Kapucijnen die in de loop van vele jaren met hart en ziel te dienste gestaan hebben van de schippersgemeenschap. Speciaal gedenken we pater Luciaan, pater Tillo en pater Didac zonder daarbij de verdienste te ontkennen van de andere betrokken paters.

25 augustus 2020

Gerard Vanhecke

Voor dit artikel heb ik gebruik gemaakt van gegevens uit "Beknopte Historiek: Oude

en Loflijke Maniere van Leven", het boek "Antwerpen en de "Kapucijnen", het peri-
odieke blad van de kapucijnen "Handdruk", de tekst van de persconferentie van 2
februari 2020

AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT

FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent

Di 27 okt	19u00	Kaart en teerlingspel
Di 24 nov	19u00	Kaart en teerlingspel
Di 1 dec	18u00	Verzorgde kaas en wijnavond
	20u30	Dansgelegenheid

Voor verdere informatie:

Monique Debruyne - Daes Hilaire

Aan de Ratte 2

9041 Oostakker

Tel: 09 344 06 77

GSM M: 0499 11 57 15

GSM H: 0495 79 91 17

Email: monique.debruyne1@telenet.be

BESTE VRIENDEN VAN DE KAPEL VAN EISDEN EN VAN HET KERKSCHIP VAN LUIK

Na het vernielen van het kerkschip van Luik, hadden wij gelukkig nog een tweede centrum namelijk de schipperskapel van Eisden.

Het comité van de schipperskapel was bereid elke maand iedereen te ontvangen en Pater Jehaes, aalmoezenier van Luik en Limburg, zou dan elke maand de H. Mis voorgaan.

Afgelopen jaar werd het een onverwacht succes, dat deed goed. Het was ook de gelegenheid om elkaar gezellig te ontmoeten. Dus we gaan verder in 2020 !!!!

Zo 1 nov 15u00 H. Mis Allerheiligen
Zo 6 dec 10u30 H. Mis

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM

Martina, Jean: ☎ 0476 31 46 07

Brigitte, Sandy, Louis

J. Jehaes Aalmoezenier - Guy Albrechts

PS. Trouwe vrienden van het kerkschip van Luik en ook trouwe vrienden van Nederland enz., vroegen deze oplossing zodat wij elkaar toch nog kunnen ontmoeten in de H. Mis en ook gezellig daarna.

Misintenties kunnen aangevraagd worden bij de Pater: 0475 28 84 67.

MET HOOP OP ZEGEN

Kapel dicht bij winkelcentrum M2. Adres: Heerendaal 3630 Maasmechelen

P.S. 1

Pater Jehaes blijft beschikbaar voor de schippersbevolking (en anderen) als hij zou kunnen helpen

Tel. 0475 28 84 67

P.S. 2

Zuster Emmanuelle vroeger schippersschool van Namen, is definitief terug in zusterklooster in Namen, zij was missionaris in Nicaragua

INFORMATIE

REDACTIERAAD

P. Jozef Jhaes, Hoogstraat 56, 3730 Hoeselt ☎ 0475 28 84 67

P. Paul Renders, Kerkschip - Houtdok 25 - Kerkschip St Jozef
Haven 25A, 2030 Antwerpen ☎ 03 568 63 73

P. Silveer Vermeulen, Kapucijnenstraat 9, 2240 Herentals ☎ 0472 94 82 94

Dhr. & Mevr. Vanhecke - Buyse, Dudzelesteenweg 34, 8000 Brugge ☎ 050 67 31 29

Dhr. & Mevr. Munghen - Lobbetal, Sijssstraat 15/4, 2170 Merksem ☎ 03 289 71 04

SCHIPPERSCHOLEN

- Antwerpen, 2050 Thonetlaan 103 03 219 59 30
- C.E.F.A., Rue Saint-Pierre 48, 4500 Huy 085 27 37 21
- Andenne, Rue de l'Hôpital 3 085 71 04 40
- Rijkstehuis P.E. Devroyestraat 29, 1040 Etterbeek 02 734 19 05
- Internaat Heikamp, Heikampstraat 37, 3630 Eisden-Maasmechelen 089 76 45 50
- Het Molenschip, Vurstjen 33, 9940 Evergem 09 216 44 95
- Gemeenschapschool, Hofblikstraat 21, 9940 Evergem 09 253 89 02
- KTA Cenflumarin, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen 03 570 97 30
- Kindsheid Jesu, Alice Nahonlei 65, 2900 Schoten 03 658 45 15
- Don Bosco, Kasteellei 77, 2110 Wijnegem 03 353 61 89
- Antoing, Rue Philipart 8 069 25 33 00

Ligplaats kleuterklas

- De Schroef vzw, Elzasweg 14, 2030 Antwerpen 03 541 45 72



Het Gouden Anker

Momenteel kamers en flats beschikbaar !

Wanneer alleen thuis wonen een te grote zorg wordt, biedt Het Gouden Anker u graag een nieuwe thuishaven.

Het Gouden Anker is lid van vzw Amate en beschikt over 90 individuele rusthuiskamers en 23 assistentiewoningen



Het Gouden Anker is gelegen op 't Eilandje te Antwerpen, vlak naast het Kempisch Dok en op wandelafstand van het MAS en de Schelde.

Onze private aangelegde tuin is als het ware een oase van rust midden in de stad.

Het Gouden Anker biedt haar bewoners een waaier aan faciliteiten :

- ◆ Dagelijkse verzorging
- ◆ Variatie aan animatieactiviteiten
- ◆ Kinesitherapie
- ◆ Kapper & pedicure
- ◆ Pastorale diensten
- ◆ Sociale dienst
- ◆ Eigen keuken met vers bereide maaltijden, ook mogelijk voor familie en bezoek
- ◆ Dieetvoeding mogelijk op doktersvoorschrift
- ◆ Private tuin met rechtstreekse toegang
- ◆ Cafetaria



Onze dagprijzen :

Rusthuiskamer : € 64,04 / dag

Assistentiewoning

- Standaardflat : € 49,01 / dag

- Hoekflat : € 54,82 / dag

Graag meer info of komt u graag een kijkje nemen ? Wees welkom !

 03/202 88 30

 info.goudenanker@amate.be

Graag op afspraak – Mondmasker verplicht – Registratie verplicht