

NIEUWSBRIEF

JAARGANG 4 - EDITIE 2 - MAART 2022

Bij mijn 40 jarig priesterschap ...

Op 21 maart 2022 ben ik veertig jaar priester. Ik ben nog eens gaan kijken wat ik in de kerk van Aalst-bij-Sint-Truiden destijds heb gezegd bij mijn 25 jarig priesterviering in de stampvolle kerk. Ik pik er enkele zinnen uit. Ik kan er nog volledig achter staan:

“Dankbaarheid is het geheugen van het hart”, zegt men.

God dankbaar voor de zovele, rijke ervaringen die ik heb mogen opdoen. Dank omdat ik heel dicht bij de mensen hebben mogen staan vanuit verschillende hoeken.

Dankbaar voor de goede gemeenschap van medebroeders toen in Chili, waar ik in het jaar 1979 mijn nieuw leven mocht beginnen. Ik ben er zeer gelukkig geweest.

De mooiste jaren waren wel die meer dan vijftien dat ik - vergezeld van enthousiaste leken- van huis tot huis mocht pelgrimeren en missioneren. Ik denk altijd: *“dat kunnen ze me niet meer afpakken”*.

Dankbaar ben ik vandaag ook omdat de beste vruchten van die tijd concrete mensen zijn die met mij zijn opgetrokken en die nu in Chili ook goede vruchten afwerpen. Het maakt bijzonder gelukkig als je iets mag doorgeven, vooral als het om spirituele dingen gaat. Want wij, celibatairen, mogen toch zo maar niet met onszelf bezig zijn en zeker niet geestelijk kinderloos blijven.

Dank ook dat ik tevens de andere kerkpilaar, de Petrus-kant, de structuurkant heb mogen ervaren. Alhoewel ik toen op dat moment daarvoor niet “dank” heb gezegd, maar eerder “bedankt”, in de zin van “da’s niks voor mij; nee hoor, mij niet gezien”. Want die Petrus-kant, de manager-kant, is - voor mij toch - minder interessant dan de Paulus-kant, de charismatische, maar wellicht is de Petrus-kant voor mij wel de meest louterende geweest.

Dankbaar dan ook aan die grote Chileense bisschop, wijlen Fernando Arzúa. Toen hij mij vroeg om zijn pastoraal vicaris te worden, dacht ik: “Nu is ’t met mij gedaan. Ik heb het beste gehad. Adieu pelgrimsleven! nu wordt het alleen organiseren en plannen.” Maar achteraf bekeken besef ik wel dat ook dit een grote genade en leerschool was. Want we konden samenwerken in een buitengewone ploeg.



IN DIT NUMMER

WOORDJE	1 - 2
DOPEN	2
OVERLIJDENS	3 - 5
MISSEN	6
AGENDA	7
INFO	8
KRIS-KRAS	9
SEINE-NORD (1)	10-11
NIEUWS	
ANTWERPEN	12
GENT EN BRUGGE	13
LUIK EN EISDEN	14
INFORMATIE	15



Paul Renders,
minderbroeder ofm
Aalmoezenier
Rijn- & Binnenvaart
Antwerpen

Toen ik daarna verantwoordelijke voor de confraters voor het noorden van Chili werd gekozen heb ik pas echt mijn *pere* gezien. Ik moest dikwijls denken aan de woorden van een vroegere provinciaal, Flor De Vleeschouwer, die jaren tevoren in Santiago-Chili, mijn Plechtige Geloften kwam afnemen en in zijn preek zei: “Ge zult nog met uw handen in de haren zitten.” Zijn profetie was bijna juist. In plaats van “haren” had hij alleen “kletskep” moeten zeggen.

Petrus en Paulus moeten samengaan, structuur en charisma mogen niet gescheiden. Maar van één ding ben ik zeker: als het charisma weg valt, dan worden structuren hol en ook onze Kerk heel droevig.

Ik las een vergelijking van de Kerk met een rijkoets. Met de tijd waren de oorspronkelijke rondingen van de wielen versleten tot hoekige. De koets ging maar moeizaam vooruit. De schrijver vergeleek de oorspronkelijke rondingen van het wiel met de eerste Kerk, met Jezus in het midden, in de ronde, (en verwijst naar de tekst in de Handelingen van de Apostelen waar ongeveer 120 broeders heel democratisch de apostel Matias verkiezen.) En de hoeken doen hem denken aan de driehoekige, piramidale kerk. Des te hoekiger of meer piramidaal we denken, in boven en onder, in vaklui en leken, des te meer verwijderen we ons van



het beeld dat Christus van zijn Kerk had en des te hoekiger worden ook de wielen van de kerkwagen die hem des te logger en statischer maken. Zo wil ik mijn priester-zijn liefst zien en beleven: tussen de mensen, in de ronde. Want dicht bij de mensen staan dat is toch bij Christus zelf zijn. Ik dank oprecht mijn confraters voor het vertrouwen. Last but not least: een heel grote dank aan mijn familie, op wie ik toch zo fier ben.”

Na al die jaren blijft dit alles nog geldig. Ondertussen verliepen er zeven jaren van straatpastoraal in Sint-Truiden, een boeiende tijd op de Camino a Compostela en nu al bijna tien jaar schippersaalmoezenier te Antwerpen, waar ik nog altijd op de leerschool zit.

Op mijn wijding destijds heb ik mijn geliefde psalm 116 opgezegd. Vers 12 wil ik nu voluit herhalen: “Hoe kan ik ooit de Heer vergelden al wat Hij voor mij heeft gedaan?” En dan mijn literair lievelingsvers van Antonio Machado: “Amigo, no hay camino. Se hace camino al andar.” Vriend, er ligt geen weg klaar. De weg maak je al gaande.”

Ik eindig dan met de aanhef van het zonnelied van onze broeder Franciscus, in een variante, zoals de jongeren van destijds het me doorsturen:

“Geloofd zijt Gij, Allertofste en keigoede Heer, aan U zij alle lof en eer.”

Paul Renders, minderbroeder en aalmoezenier Binnenvaart te Antwerpen

DOPEN

CESAR VAN CAUWENBERGH, geboren te Edegem op 14 november 2020 en gedoopt aan boord van het kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 6 februari 2022. Zoon van Nicky en Evy De Laet. De meters zijn Kelly Van Cauwenbergh en Nathalie De Waele.

OVERLIJDENS



Paula Smet, weduwe van Dionisius 'Dini' Van Hemelrijk. Oud varende. Geboren te Steendorp op 10 april 1930 en te Steendorp op 23 januari 2022. Dit melden u met droefheid: haar dochter Marita Van Hemelrijk haar kleinkinderen Davy Delombaerde Tim en Cindy Meire - Delombaerde haar achterkleinkinderen Sem Delombaerde Luka Meire Leon Meire. De uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in de parochiekerk van Sint-Jan Evangelist te Steendorp op zaterdag 29 januari 2022 om 11.00 uur. Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats van Steendorp.



Charles De Lahaye, weduwnaar van Adeline Verstappen, levensgezel Malvina Fokké de Goede. Oud varend van m/s Edwina. Geboren te Duinkerke op 29 mei 1930 en overleden te Gent op 5 februari 2022. Dit melden u : De families De Lahaye, Verstappen, Pylser, Pius, Albrecht en Millevert. De afscheidsplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de aula van het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te Lochristi, op donderdag 10 februari 2022 om 13 uur. Daarna volgt de asverstrooiing op de strooiweide van het crematorium Westlede.



Janna 'Janny' den Braber. Oud varende van m/s Michiel. Geboren te Hedel op 25 augustus 1949 en te Antwerpen op 6 februari 2022. Dit melden u Karin Verbrugge en Daniel de Bijl Mitch de Bijl Sasha de Bijl en Céline Pitot Jens de Bijl Iven de Bijl Joost Verbrugge en Sarina Mussche Gillis Verbrugge Levy Verbrugge Bart Verbrugge en Debbie Andries Eline Verbrugge Luna Verbrugge haar kinderen en kleinkinderen. Het afscheid van Janna heeft plaatsgevonden in intieme kring op zaterdag 12 februari 2022.



Poldine Mertens, weduwe van Octave Vanden Bussche. Oud varende van m/s Brutus. Lid van De Scheepsboys & Girls. Dit melden u: Hortense De Pauw, Gerald † en Manuela Dircks - Coene, Bjorn & Milan, Albert Vanden Bussche en Rosita Dekeersmaeker, Frans † en Jeannine De Vogel - Vanden Bussche, kinderen en kleinkinderen, haar neven, nichten, achterneven en achternichten. Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Poldine in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten te Merksem, op woensdag 16 februari 2022 om 11.00 uur. De asverspreiding heeft aansluitend plaats op de verspreidingsweide van de begraafplaats te Merksem, gelegen aan de Zwaantjeslei.



Valentina Baeyens, echtgenote van Désiré Notterdaeme. Oud varende van m/s Renfort. Geboren te Antwerpen op 27 februari 1940 en overleden in het AZ Sint-Lucas te Gent op 8 februari 2022. Dit melden u ook: Pascal Notterdaeme, Jimmy en Nancy Van Stappen - Notterdaeme haar kinderen. Denzell en Cynthia Van den Bosch - Van Stappen, Colysia en Valerio. Diego en Nikita Van Stappen - Beeckmans, Vince en Fleur. Joris Van Stappen haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. We nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Valentina in de aula van het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi, op maandag 14 februari 2022 om 11.30 uur. Daarna volgt de crematie en de asverstrooiing op de strooiweide van de parkbegraafplaats van het crematorium Westlede.



Emile Vandendriessche, echtgenoot van Cécile De Smet-Van Nieuwenhuysse. Oud varende van m/s Laguna. Geboren te Gent op 29 juni 1930 en overleden in het WZC Sint-Eligius te Zeveneken op 9 februari 2022. Hij leeft verder in de harten van: Cécile De Smet-Van Nieuwenhuysse zijn echtgenote. Ivan (†) Vandendriessche zijn zoon. Calixte en Linda Van De Sijpe - De Bosschere, Axelle en Alexia. Alex en Sandra Van De Sijpe - Toch, Matthias, Jens en Robin zijn stiefkinderen en stiefkleinkinderen. De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Niklaas, Dekenijstraat te Lochristi op dinsdag 15 februari 2022 om 10.30 uur. Daarna volgt de crematie en de asverstrooiing op de strooiweide van de parkbegraafplaats Westlede te Lochristi.



Henri "Rik" Mertens, echtgenoot van Corry Molewijk. Oud varende van m/s Memo. Geboren te Antwerpen op 6 april 1937 en overleden in AZ Nikolaas te Sint-Niklaas op 11 februari 2022. Dit melden u ook: pa en boppa schip van Pierre en Inge Mertens - Snelers, Glenn en Maxim Devon, Levano, Leandro, Selina en Jason, Dilana. Jean en Ingrid Mertens - De Brauwer, Roy, Tiago. Omer en Liliane Mertens - Blancquaert Nick en Caroline, Jens, Sonny en Annelies, Semma, Sten, Nick en Eleni. Clement en Jeaninne Mertens - Moons, Kenny en Lien, Aurelie, François, Henri en Conny Mertens - Pittoors Michael en Nathalie Fenne, Suzie, Renée. Het afscheid heeft plaats in beperkte kring.



Dimitri Van den Bosch, echtgenote van Petra Behiels, oud varende. Geboren te Antwerpen op 7 augustus 1963 en overleden in ZNA Joostens te Zoersel op 10 februari 2022. Dit melden u ook Denzell en Cynthia Van den Bosch - Van Stappen, Colysia, Valerio. Rowdy en Joni Van den Bosch - Sleeckx. Hans en Deveny Van Lommel - Van den Bosch, Emilio, zijn kinderen en kleinkinderen. U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartdienst bij te wonen in Aula Van den Broeck, Hannekeshoek 39 te Herentals op vrijdag 18 februari

2022 om 10.00 uur. De asverstrooiing op een voor hem bijzondere plaats zal later in intieme kring plaatsvinden.



Julien Moreel, levenspartner van Louissette † Van Hoecke. Oud varende van m/s Mercury. Geboren te Gent op 28 februari 1930 en overleden te Antwerpen op 14 februari 2022. Dit melden u met verdriet: Frank † en Viviane De Wit - Moreel, Jean - Claude en Marie H el ne Moreel - Bal, Charel en Gabriella Dierckx - Moreel, zijn kinderen, Wesley De Wit, Peggy Moreel, Mayte & Emma, Kevin en Stefanie Moreel - Baeyens, Mitch en Sofya Dierckx - Dif, Inez, Senna & Danny en Evelyne Van Dam - Verherbruggen, Laura & Hannelore, Robby Van Dam, Matthias, Liam & Julie, zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen. Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen in het rouwcentrum L. Van Kuyk, hoek Laarsebaan - Ryenlanddreef te Merksem op zaterdag 26 februari 2022, om 11.00 uur. De urnbijzetting zal aansluitend plaatsvinden in het columbarium van de begraafplaats te Merksem, gelegen aan de Zwaantjeslei.



Rosa Van Cauwenbergh, weduwe van Pierre Van Steen. Oud varende van m/s Frank. Geboren te Gent op 9 februari 1937 en thuis te Antwerpen overleden op 16 februari 2022. Dit melden u met droefheid: Martin en Marina Van Steen - Van Stappen, Frank en Tania Van Steen - Somers, Mike Van Steen, haar metekind, Shauny Van Steen en haar vriend Nick Vandenberghe, haar kinderen en kleinkinderen. De afscheidsplechtigheid, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten te Merksem op vrijdag 25 februari 2022, om 11.00 uur. De asverspreiding heeft aansluitend plaats op de verspreidingsweide van de begraafplaats van Ekeren, Driehoekstraat 237.



Heropening Taverne
"t Kerkschip"
6 januari 2022



Houtdok kaai 25
2030 Antwerpen
Mail:
feestzaalkerkschip@gmail.com
GSM: 0485 64 50 18
0476 35 19 65

Alle dagen open van 10u00 tot 21u00
Keuken open van 11u30 tot 19u30
Zondag open van 9u00 tot 21u00
Maandag sluitingsdag

- Afhalen van broodjes*
- *graag bestellen v or 11u00
- Dagmenu's
-   la carte eten
- Een snelle hap
- Enkel een drankje
- Vergaderingen, recepties, feestjes, ...

Iedereen welkom



MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN

6/mrt
13/mrt
20/mrt
27/mrt

3/apr
10/apr Marc Fierants
17/apr Pasen, opgeluisterd door "Het Koor"
Monique Beerens en Familie Beerens - Van Sommeren
24/apr

1/mei
8/mei
15/mei
22/mei
26/mei
29/mei Schippersbedevaart Scherpenheuvel



Herdenkingsmis pater Machar en overleden familie

Mis met familie

*** KERKSCHIP SINT JOZEF**

Zondag 6 maart 2022 om 10u30

*** KAPELLEN - HOOGBOOM**

Zondag 26 juni 2022 om 10u00

Hoogboomsesteenweg 245

AGENDA

AGENDA , Feestdagen in België

wo 2. mrt 2022

14:00 - 17:00 **VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"**

za 5. mrt 2022

10:00 - 15:00 **ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva**

ma 7. mrt 2022

Hele dag **Nederland voorkapittel ofm Paul Renders**
ma 7. mrt 2022

di 8. mrt 2022

13:00 - 17:00 **Vergadering Amandus Internationaal**

vr 11. mrt 2022

13:00 - 17:00 **Vergadering Amandus Internationaal**

wo 16. mrt 2022

14:00 - 17:00 **VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"**

zo 20. mrt 2022

Hele dag **Verjaardag 40 jaar priester P.Paul**
zo 20. mrt 2022

13:00 - 20:00 **Sint Jozeffeest - Schippersgilde**
Waar: Van der Valk Hotel Dennenhof, Bredabaan 940, 2930 Brasschaat, België

vr 25. mrt 2022

14:00 - 20:00 **OSD Antwerpen**
Waar: Waagnatie Expo & Events, Rijnkaai 150, 2000 Antwerpen, België

za 26. mrt 2022

14:00 - 20:00 **OSD Antwerpen**
Waar: Waagnatie Expo & Events, Rijnkaai 150, 2000 Antwerpen, België

zo 27. mrt 2022

Hele dag **Begin zomertijd**
zo 27. mrt 2022
Agenda: Feestdagen in België

12:00 - 18:00 **OSD Antwerpen**
Waar: Waagnatie Expo & Events, Rijnkaai 150, 2000 Antwerpen, België

wo 30. mrt 2022

14:00 - 17:00 **VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"**

za 2. apr 2022

10:00 - 15:00 **ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva**



Het Gouden Anker

Momenteel kamers en flats beschikbaar !

Wanneer alleen thuis wonen een te grote zorg wordt, biedt Het Gouden Anker u graag een nieuwe thuishaven.

Het Gouden Anker is lid van vzw Amate en beschikt over 90 individuele rusthuiskamers en 23 assistentiewoningen



Het Gouden Anker is gelegen op 't Eilandje te Antwerpen, vlak naast het Kempisch Dok en op wandelafstand van het MAS en de Schelde.

Onze private aangelegde tuin is als het ware een oase van rust midden in de stad.

Het Gouden Anker biedt haar bewoners een waaier aan faciliteiten :

- ◆ Dagelijkse verzorging
- ◆ Variatie aan animatieactiviteiten
- ◆ Kinesitherapie
- ◆ Kapper & pedicure
- ◆ Pastorale diensten
- ◆ Sociale dienst
- ◆ Eigen keuken met vers bereide maaltijden, ook mogelijk voor familie en bezoek
- ◆ Dieetvoeding mogelijk op doktersvoorschrift
- ◆ Private tuin met rechtstreekse toegang
- ◆ Cafetaria



Onze dagprijzen :

Rusthuiskamer : € 64,04 / dag

Assistentiewoning

- Standaardflat : € 49,01 / dag

- Hoekflat : € 54,82 / dag

Graag meer info of komt u graag een kijkje nemen ? Wees welkom !

 03/202 88 30

 info.goudenanker@amate.be

Graag op afspraak – Mondmasker verplicht – Registratie verplicht

KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD....

Hij: Schat, ik heb een serieus probleem.

Zij : Zeg nooit "ik", maar zeg "we" want we zijn een getrouwd koppel en we delen alles samen.

Hij: Okay, als je het zo zegt. We hebben onze buurvrouw zwanger gemaakt.

Vroeger kon je met een onderbroek je hele fiets poetsen. Nu alleen de bel.

Dokter, al een week eet ik niet, drink ik niet en lig ik 's nachts wakker. Weet u misschien wat ik heb ?

Natuurlijk, honger, dorst en slaap.

Bij de fitness

Drinkte jij ? *Joat*. Smoren ook zeker ??? *1,5 pakske per dag*. Vettig eten ?

2x per dag fritte. En ge zoekt te stoppen met alles ? *Ni direct nee*.

Wa komde dan oep de fitness doen ???

Naar 't schint is ulle airco kapot.

Een vrouw werd opgepakt voor het stelen van 16 linkerschoenen.

Morgen komt ze voor de rechter.

Brute pech

Een dief is van plan in te breken in een huis. Op de deur ziet hij een bordje met de woorden : 'Opgepast, hier waakt onze gevaarlijke papegaai Filip'.

De dief haalt lachend de schouders op. Wie is er nu bang voor een papegaai?

Maar juist op het ogenblik dat hij de deur openbreekt en naar binnen wil stappen, hoort hij de papegaai roepen

"Aanvallen Brutus" !

Stan heeft al zijn vensters laten vervangen door dubbele warmte en geluidsisolerende beglazing. Op een dag krijgt hij van zijn aannemer een boze telefoon omdat de rekening nog niet betaald is.

O, zegt Stan, dat zal één dezer dagen wel in orde komen. Ga je dan het geld overschrijven, vraagt de aannemer?

Nee, antwoord Stan, want bij de plaatsing hebt u zelf gezegd dat zulke vensters zichzelf terugbetalen binnen een jaar.

Wel... we zijn nu ongeveer een jaar verder.

Antwerpenaar in de States

Een getrouwd koppel uit Antwerpen komt aan in New York en ze nemen een taxi.

Hij spreekt een beetje Engels, zijn vrouw niet.

Taxidriver: where do you come from?

Man : from Belgium

Vrouw : wa zeit em ?

Man : ei vraagt vanwoar da we komme en ik zei da we van den belgique zen.

Taxidriver: what's your hometown ?

Man : Antwerp ?

Vrouw : Wa zeit em ?

Man : Ei vraagt van welke stad we zen en ik zei da we van aantwaarpe zen.

Taxidriver: In Antwerp I had the worst fuck of my life.

Vrouw : Wa zeit em ?

Man: Ei kent a !!

Het kanaal Seine-Nord: tien jaar graven na veertig jaar plannen maken (deel 1)

Het was amper een voetnoot waard in de Franse pers: de verlening in april van de omgevingsvergunning voor de aanleg van het eerste stuk van het kanaal Seine-Nord door de Préfete van het departement van de Oise. Is dit een teken dat de strijd rond dit faraonisch project is gestreden en dat de uitvoering nu eindelijk kan worden aangevat?

Het adjectief faraonisch is nauwelijks overdreven: een nieuw kanaal in de buurt en hier en daar in de plaats van het bestaande Canal du Nord tussen Compiègne, gelegen aan de Oise en zo verbonden met de Seine, en Aubencheul-au-Bac, nabij Cambrai, aan het kanaal Duinkerke-Schelde. In totaal 107 km lang en 54 m breed, goed voor een totaal grondverzet van 57 miljoen m³. Onderweg worden zeven sluisen gebouwd, zestig bruggen geslagen en vier multimodale overslagplatforms aangelegd, maar de meest spectaculaire kunstwerken worden ongetwijfeld de drie aquaducten die het kanaal over de autowegen A29 (Amiens – Saint-Quentin) en A26 (Calais-Reims) en over de vallei van de Somme moeten leiden. Dit kanaal moet het mogelijk maken dat binnenvaartschepen met een laadvermogen tot 4.500 ton en drie lagen containers tussen het Seine- en het Scheldebekken varen. Een zo'n schip kan even veel vervoeren als 220 vrachtwagens. Met de aansluitende verbredingswerken op de Schelde en de Leie in België ontstaat op die manier een binnenvaartverbinding voor groot gabarit (zogeheten klasse Vb) tussen de regio Parijs en de zeehavens in Noord-Frankrijk en de Benelux.



Waterwegen waren eeuwenlang de belangrijkste transportnetwerken voor goederenvervoer, lang voor er sprake was van spoorwegen, laat staan autowegen. De industriële revolutie zorgde voor schaalvergroting van heel wat economische activiteiten en daarmee gepaard een grotere vraag naar transport. Rivieren werden bevaarbaar gemaakt voor spitsen tot 300 ton en in die periode werden in onze contreien heel wat kanalen aangelegd.

Vandaag is de belangrijkste binnenvaartverbinding tussen het Seine- en het Scheldebekken het Canal du Nord, dat pas in 1965 helemaal voltooid raakte, en dat was al een grotere versie van het Canal de Saint-Quentin dat in 1809 onder het bewind van Napoleon in gebruik werd genomen. Het is over dat laatste kanaal dat fotograaf en presentator Michiel Hendryckx in 2005 voor de tv-reeks *Het Bourgondisch Complot* op Canvas op een omgebouwd binnenschip uit 1912 van Gent naar Mâcon voer.

Een ambitieus plan

Schaalvergroting in de binnenvaart is dus niet nieuw, maar de rol en ambities van de binnenvaart zijn intussen wel grondig veranderd. Toen ruim een eeuw geleden de aanleg van het Canal du Nord werd aangevat, was dat in de eerste plaats om grondstoffen in bulk, kolen, en stukgoederen, vooral staalproducten vanuit



het *Bassin Minier* en Wallonië naar de Parijse regio te vervoeren. Veel alternatieven voor de waterweg waren er niet en onderweg was de economische activiteit als gevolg van de aanwezigheid van het kanaal eerder beperkt.

Anno 2021 is de steenkoolwinning nog slechts een herinnering, met de *terriils* als blijvende getuigen. Bulktransport per binnenschip van bijvoorbeeld bouwmaterialen of landbouwproducten is nog steeds onmisbaar, maar dat is niet voldoende om de aanleg van een nieuw kanaal te rechtvaardigen.

Het kanaal Seine-Nord heeft vijf doelstellingen:

- Het Franse waterwegennet voor grote binnenvaart met het Europese **verbinden**
- De binnenvaart **bevorderen** en zo een deel vrachtvervoer van de weg halen
- De concurrentiekracht van de eigen landbouw- en industrieproducten **versterken** door ze een goedkope manier van transport te bieden
- De aantrekkingskracht van de regio **verbeteren** als vestigingsplaats voor industriële of logistieke activiteiten die kunnen profiteren van goedkoop transport
- Het potentieel van de zeehavens **verhogen** door de creatie van nieuwe hinterlandverbindingen

Zo zou het kanaal op termijn 760.000 vrachtwagens per jaar van de weg moeten halen. Dat is een indrukwekkend cijfer en tegelijk niet wereldschokkend als je weet dat er op de A1-autoweg van Parijs naar Rijsel dagelijks 15.000 vrachtwagens passeren. De aanleg van het kanaal zou 10.000 arbeidsplaatsen creëren, eens het kanaal in gebruik zouden er 20 tot 50.000 arbeidsplaatsen bijkomen, vooral op die multimodale platforms die veel logistieke activiteit moeten aantrekken.

U leest het vervolg in de nieuwsbrief van april 2022

Koninklijke Schippersgilde St. Jozef

Zetel en secretariaat Nieuwdreef 97 bus 5 te 2170 Merksem

Tel.: 03 231 93 26



Zondag 20 maart 2022

St. Jozeffeest in feestzaal “**Dennenhof**” te Maria-ter-Heide/Brasschaat, Bredabaan 940. Om 10u30 H. Mis op het Kerkschip. Om 12u30 gaan de deuren open, gevolgd door een aperitief en heerlijke lunch. Om 15u00 kunnen we onze calorieën kwijt geraken op de dansvloer. Prijs: 50 € voor de leden – 55 € voor niet leden. Inschrijven kan bij onze feestleidsters: Louisa Van Reeth – tel. 03/665.04.08 Jenny Lobbetal tel. 03/289.71.04 – GSM 0472/60.22.27 Inschrijven kan tot 14 maart 2022

Zondag 24 april 2022

Toneelnamiddag in het **Elckerlyc**, Frankrijklei 85/87, 2000 Antwerpen. De opvoering is getiteld “**PAASREVUE**”. De Paasrevue is een feestje voor jong en oud met de volgende artiesten: Dirk Van Vooren, Patrick Onzia, Ann Van den Broeck en nog vele anderen. Prijs: 35 € voor de leden, 40 € voor niet leden. Inschrijven kan bij onze feestleidsters tot 20 maart 2022: Louisa Van Reeth – tel. 03/665.04.08 Jenny Lobbetal – tel. 03/289.71.04 – GSM 0472/60.22.27



SCHEEPSBOYS & GIRLS

Zetel & Secretariaat

Papaverstraat 39

2170 Merksem

Tel.: 03 646 60 40



Zondag 6 maart 2022: herdenking mis 10 jaar overlijden Pater Machar

Zaterdag 2 april 2022: playback show door schippers gespeeld

Zondag 26 juni 2022 : autozoektocht

Zaterdag 22 oktober 2022 : jubileum jaarfeest ‘50 jaar’ bestaan

AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT

FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent

Dinsdag 25 januari	14u00	Nieuwjaarsreceptie. Kaart en teelingspel
Dinsdag 22 februari	14u00	Kaart en teelingspel
Dinsdag 29 maart	11u30	Een verzorgde kaas en wijn-diner
	14u00	Dansgelegenheid ????
Dinsdag 26 april	14u00	Kaart en teelingspel
Dinsdag 31 mei	14u00	Kaart en teelingspel
Dinsdag 28 juni	11u30	Deuren gaan open Verzorgd buffet voor onze leden
Dinsdag 27 september	14u00	Kaart en teelingspel
Dinsdag 25 oktober	14u00	Kaart en teelingspel
Dinsdag 29 november	14u00	Kaart en teelingspel
Dinsdag 06 december	14u00	Kaart en teelingspel

Onze beste groeten,

Monique en Hilaire

Voor verdere informatie:

Monique Debruyne - Daes Hilaire

Aan de Ratte 2 - 9041 Oostakker

Tel: 09 344 06 77 - GSM M: 0499 11 57 15 - GSM H: 0495 79 91 17

Email: monique.debruyne1@telenet.be

BESTE VRIENDEN VAN DE KAPEL VAN EISDEN EN VAN HET KERKSCHIP VAN LUIK

Na het vernielen van het kerkschip van Luik, hadden wij gelukkig nog een tweede centrum namelijk de schipperskapel van Eisden. Het comité van de schipperskapel was bereid elke maand iedereen te ontvangen en Pater Jehaes, aalmoezenier van Luik en Limburg, zou dan elke maand de H. Mis voorgaan. Afgelopen jaar werd het een onverwacht succes, dat deed goed. Het was ook de gelegenheid om elkaar gezellig te ontmoeten. Dus we gaan verder in 2022 !!!!

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM

2022

Zo 6 maa 10u30 H. Mis
Ma 18 apr 15u00 H. Mis Paasmaandagviering
Zo 1 mei 10u30 H. Mis
Zo 29 mei 11u00 Schippersbedevaart Scherpenheuvel - H. Mis in Basiliek
Zo 3 jul 10u30 H. Mis
Zo 7 aug 10u30 H. Mis
Zo 4 sept 10u30 H. Mis
Zo 2 okt 10u30 H. Mis
Di 1 nov 15u00 H. Mis Allerheiligen
Zo 4 dec 10u30 H. Mis

Martina: ☎ 0476 31 46 07

Brigitte, Sandy, Louis

J. Jehaes Aalmoezenier - Guy Albrechts

PS. *Trouwe vrienden van het kerkschip van Luik en ook trouwe vrienden van Nederland enz., vroegen deze oplossing zodat wij elkaar toch nog kunnen ontmoeten in de H. Mis en ook gezellig daarna.

Misintenties kunnen aangevraagd worden bij de Pater: 0475 28 84 67

MET HOOP OP ZEGEN

Kapel dicht bij winkelcentrum M2. Adres: Heerendaal 3630 Maasmechelen

**Pater Jehaes blijft beschikbaar voor de schippersbevolking
(en anderen) als hij zou kunnen helpen Tel.: 0475 28 84 67**

INFORMATIE

REDACTIERAAD

P. Jozef Jehaes, Hoogstraat 56, 3730 Hoeselt ☎ 0475 28 84 67

P. Paul Renders, Kerkschip - Houtdok 25 - Kerkschip St Jozef
Haven 25A, 2030 Antwerpen ☎ 03 568 63 73

P. Silveer Vermeulen, Kapucijnenstraat 9, 2240 Herentals ☎ 0472 94 82 94

Dhr. & Mevr. Vanhecke - Buyse, Dudzelesteenweg 34, 8000 Brugge ☎ 050 67 31 29

Dhr. & Mevr. Munghen - Lobbetal, Sijssstraat 15/4, 2170 Merksem ☎ 03 289 71 04

Email: onsroer@telenet.be - eddy.munghen@telenet.be

SCHIPPERSCHOLEN

- Antwerpen, 2050 Thonetlaan 103 03 219 59 30
- C.E.F.A., Rue Saint-Pierre 48, 4500 Huy 085 27 37 21
- Andenne, Rue de l'Hôpital 3 085 71 04 40
- Rijkstehuis P.E. Devroyestraat 29, 1040 Etterbeek 02 734 19 05
- Internaat Heikamp, Heikampstraat 37, 3630 Eisden-Maasmechelen 089 76 45 50
- Het Molenschip, Vurstjen 33, 9940 Evergem 09 216 44 95
- Gemeenschapschool, Hofblikstraat 21, 9940 Evergem 09 253 89 02
- KTA Cenflumarin, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen 03 570 97 30
- Kindsheid Jesu, Alice Nahonlei 65, 2900 Schoten 03 658 45 15
- Don Bosco, Kasteellei 77, 2110 Wijnegem 03 353 61 89
- Antoing, Rue Philipart 8 069 25 33 00

Ligplaats kleuterklas

- De Schroef vzw, Elzasweg 14, 2030 Antwerpen 03 541 45 72